

Dames en heren,

*g. viswilligen*

bewoners, bestuur en medewerkers van de Stichting Exodus Den Bosch,

Namens het bestuur van Exodus Nederland wil ik u van harte feliciteren met de opening van dit nieuwe Exodushuis in 's-Hertogenbosch.

Een huis met een lange traditie van spiritualiteit en betrokkenheid.

Dit jaar vieren we het 25-jarig jubileum van Exodus. Exodus ontstond in de kring van Rooms-Katholieke en protestantse pastores en vrijwilligers in het justitiepastoraat, vanuit de ervaring dat veel gedetineerden gevangenis in, gevangenis uit gingen en dat velen na de detentie intensieve opvang en begeleiding nodig hadden.

Het eerste Exodusproject ontstond in Den Haag, maar de wortels ervan lagen zeker ook in 's-Hertogenbosch. Ik werkte begin tachtiger jaren in het justitiepastoraat in het Huis van Bewaring in 's-Hertogenbosch (st. Jorisstraat).

Ik heb hier het programma van een contactbijeenkomst op 27 november 1982 in het Huis van Bewaring, met medewerking van de groep Exodus uit Den Haag, georganiseerd door de gedetineerdencommissie.

De bedoeling van Exodus uit die beginfase is altijd gebleven. Mensen van binnen en mensen van buiten op elkaar betrekken. En met elkaar perspectief scheppen waar het leven vastgelopen is.

Toen ik in 1983 uit het Huis van Bewaring in Den Bosch wegging om geheel in de gevangenis Scheveningen te gaan werken, kreeg ik van de gedetineerden een cadeau. Ze hadden met elkaar geld op gehaald. Het was een hangklok met een bel en gewichten. En de boodschap erbij was: 'als je dan op die klok kijkt, kun je altijd aan ons blijven denken'.

Dat mensen aan je blijven denken is heel belangrijk als je vastzit. Een kaartje. Bezoek krijgen van familie en vrienden. het zijn eigenlijk heel normale dingen, maar voor gevangenen is het heel bijzonder. Aandacht van mensen van buiten zijn tekenen van hoop.

Graag wil ik deze klok die ik een kleine 25 jaar geleden van de gedetineerden uit Den Bosch kreeg, bij de opening van dit huis schenken aan jullie hier in Exodus Den Bosch. Ik weet zeker dat deze in dit klooster ergens een goede plaats zal kunnen krijgen..

Die klok doet een appèl om aan gedetineerden en ex-gedetineerden te blijven denken, omdat ze, ondanks de muren, bij ons horen.

Die oproep om te denken aan gevangenen staat ook in de bijbel.

"Gedenkt de gevangenen als medegevangenen" schrijft Paulus in zijn brief aan de Hebreëen. Gedenken in de bijbel is niet zomaar even denken aan iemand.

Maar het woord gedenken in de bijbel heeft een heel krachtige lading. Gedenken staat daar in tegenstelling tot woorden als vergeten, wegwissen, wegschrapen uit de geschiedenis. Zo kun je als gedetineerde het gevoel hebben dat ze je voor altijd hebben afgeschreven. De ervaring dat je niet meer bestaat.

Als de Here God mensen gedenkt, dan maakt Hij een achterstand goed. Dan mogen mensen weer mee gaan doen. Als God mensen gedenkt, dan brengt Hij een beslissende wending in hun levenssituatie. Zo gedenkt hij Abram en Sara door hen op hoge leeftijd een zoon te schenken. Het krijgen van een kind betekende voor hen dat ze verzekerd waren van een toekomst. Overal daar waar het mensenleven stukbreekt op de feiten en waar geen verwachting meer is, schept God nieuw leven.

En dan staat er nog bij: "Gedenkt de gevangenen als medegevangenen". In dat woordje (als) zit wederkerigheid. Het gaat dus om een evenwaardige relatie. Niet mensen van buiten tegenover de gevangenen, de goeden tegenover de slechten, maar mensen met elkaar in een relatie van blijvende verbondenheid. Mensen zijn aan elkaar toevertrouwd!

Het grote ideaal van Exodus is dat mensen in de gevangenis weer kunnen gaan geloven in een nieuw begin. Dat je de viciieuze cirkel kunt doorbreken.

Bij ons hoef je dat niet op eigen kracht alleen te doen, maar in samenwerking tussen jou en je begeleider. In Exodus geloven wij heel diep dat ieder mens recht heeft op toekomst.

Ik hoop dat bij het slaan van deze klok ook altijd iets zal meeklinken dat je bestemd bent voor de toekomst.

En bij deze klok voeg ik ook het geschenk van de stichting Exodus Nederland.

Een fotocamera, bedoeld om goede herinneringen niet verloren te laten gaan, maar vast te leggen.

Ik wens jullie, bewoners, begeleiders en bestuur, toe dat dit huis voor veel mensen een thuis zal zijn om een nieuwe start mogelijk te maken.

*Molmans*

**J.D.W. Eerbeek**

---

**Van:** "Jan Molmans" <j.molmans@stichtingexodus.nl>  
**Aan:** "J.D.W. Eerbeek" <j.eerbeek@planet.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 16 mei 2006 15:30  
**Onderwerp:** nieuwsbrief

Jan,

in het kader van de nieuwsbrief die kort na de opening verschijnt wil ik je vragen om je eventuele bijdrage in schrift alvast aan mij toe te zenden, we willen deze namelijk opnemen in de nieuwsbrief (gaarne voor 30 mei a.s.

groet  
jan molmans